

Aan de Chartergemeenschappen en andere partners

URGENTE OPROEP

URGENTE OPROEP

URGENTE OPROEP

Groningen, 25 November 1993

Beste vriend(inn)en,

Eén van de gemeenschappen waarmee wij door ondertekening van het Charter verbonden zijn is het Alsike klooster in Zweden, waar Lutherse diakonessen al sinds 1978 "kerkasiel" verlenen aan vluchtelingen. Al vele jaren is het klooster zo een vrijplaats voor afgewezen vluchtelingen en asielzoekers, voor wie de zusters nog steeds een aanvaardbare oplossing hebben gevonden. Regelmatig werd het klooster echter omsingeld en doorzocht door de politie-autoriteiten, die de gasten meenamen voor uitzetting.

In 1990 heeft de Stichting INLIA een bezoek gebracht aan Zweden. De zusters hebben zich toen ook formeel bij het verbond aangesloten. In hetzelfde jaar heeft het hoofd van het betreffende politie-district verklaard de zusters met rust te willen laten, en sinds die tijd zijn er geen invallen meer geweest.

Op dit moment is de Zweedse overheid bezig met een harde campagne tegen "illegalen", en de "oplossing" van het probleem wordt vooral gezocht in massale deportaties.

Naar aanleiding daarvan heeft onlangs de Aartsbisschop van Zweden, Gunnar Weman, publiekelijk zijn steun betuigd aan het Alsike klooster als "kerkasiel-uitwijkplaats", zodat de diakonessen van dit klooster hun werk met de goedkeuring van het Hoofd van de Lutherse Staatskerk van Zweden konden uitvoeren.

Op woensdag 24 november, 's ochtends terwijl de zusters in de kapel een gebedsdienst hielden, is de politie het klooster geheel onverwachts binnengevallen en heeft ongeveer 20 van de ruim 40 aanwezige gasten gearresteerd en afgevoerd naar het politiebureau.

Uit de handelwijze van de politie blijkt duidelijk dat men niet op zoek was naar bepaalde personen, wier asielprocedure was afgelopen en die daarom zouden moeten worden uitgezet. Men is willekeurig en provocerend te werk gegaan, op een wijze alsof men met zware criminelen van doen had.

Daarbij zijn echtparen en gezinnen uit elkaar gehaald en deuren van vertrekken met bruto geweld vernield. Het is aan het kalmerende optreden van de zusters zelf te danken dat het geweld niet is geëscaleerd.

Hoewel de politie niet de kapel is binnengegaan, is deze inval een grove inbreuk op de onschendbaarheid van kerkelijke gebouwen en terreinen zoals die ook door de Zweedse overheid officieel is uitgesproken.

Bovendien hebben de zusters door hun grote inzet en zorgvuldigheid in het zoeken naar oplossingen voor mensen die niemand meer wilde helpen de waarde van het kerkasiel in een democratische rechtsstaat al vele jaren aangetoond.

Wij vragen jullie dan ook dringend om te protesteren bij de Zweedse autoriteiten tegen deze inval. Dat kan door middel van het sturen van een brief per post of per telefax, waarvoor een voorbeeldbrief is bijgesloten. In eerste instantie is dit protest te richten aan de Zweedse Minister-President. Het is ook mogelijk afschriften te sturen of faxen aan:

het Zweedse parlement: Sveriges Riksdag
Riksgatan 1
S - 100 12 STOCKHOLM

telefax 09-46.8.7865037

de Minister voor asielzaken: The Minister for Immigration
Mrs Birgit Friggebo
(verdere adressering Kulturdepartementet
is niet nodig) S - 103 33 STOCKHOLM

telefax 09-46.8.216813

de Minister voor kerkzaken: The Minister for Church Affairs
c/o Civil Department
(verdere adressering S - 103 33 STOCKHOLM
niet nodig)

telefax 09-46.8.7231193

Wij zouden het erg op prijs stellen een kopie te ontvangen van jullie protesten, zodat we de zusters van het klooster kunnen informeren over de omvang van deze "urgent action"-protesten. Als jullie de zusters zelf met een brief of kaart willen bemoedigen in deze moeilijke tijden, dit is het adres:

Helgeandssystrarna
Alsike Kloster
S - 741 93 KNIVSTRA
Sweden

Maar dat kan ook via het INLIA bureau in Groningen.
Hartelijke dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groeten,



John W R van Tilborg
Directeur

To the Charter communities and other partners

URGENT ACTION REQUEST

URGENT ACTION REQUEST

Groningen, 25 November 1993

Dear Friends,

One of the communities with which we are united through the covenant of the Charter of Groningen is the Alsike Kloster in Sweden, where since 1978 Lutheran Diaconal Sisters have given sanctuary to refugees. For many years the Sisters in the Alsike Kloster have given proof of great care and sincerity in their efforts to help refugees and asylum-seekers, and have succeeded in finding an acceptable solution for all of them thus far.

In 1990, representatives of the INLIA Foundation payed a visit to the Sisters who signed the covenant of the Charter of Groningen to make their community a partner in our international network. In the same year, the chief of police in their district agreed no longer to interfere in the work of the Sisters for asylum-seekers, and in fact has not done so until now.

In the morning of 24 November, while the Sisters attended Mass in the Chapel, the police unexpectedly surrounded the convent, entered the buildings and deported about 20 of the 43 asylum-seekers present at that moment.

By entering the convent's buildings, the police have willingly violated territory which has officially been declared "ecclesiastical", even if they may not have entered the Chapel itself.

The fact that about 20 people have been arrested at random, separating couples and families, and in some cases breaking into doors with brutal force, indicates that the authorities did not intend to effectuate the deportation of specific asylum-seekers who had lost their legal procedure. It is much more likely that this raid was intended as a provocative signal, which has to be seen within the framework of the new harsh government policy of "solving" the problem of illegals in Sweden by mass deportation.

Just recently the Right Rev. Gunnar Weman, Archbishop and Head of the Lutheran State Church, has publicly expressed his support for the Sisters' declaration of sanctuary.

Therefore, we have started this urgent action, appealing to you to protest to the Swedish authorities against this raid. Enclosed you will find a letter that can be used as an example.

Please address your letter or fax message to the Prime Minister:

The Prime Minister of Sweden
Mr C Bildt
S - 1-3 33 STOCKHOLM

(no further address necessary)
telefax no +.46.8.7231171

It is also possible to send copies of your letter or fax message to:

The Swedish Parliament:
Sveriges Riksdag
Riksgatan 1
S - 100 12 STOCKHOLM

telefax no +.46.8.7865037

The first responsible minister:
The Minister for Immigration
Mrs Birgit Friggebo
Kulturdepartementet
S - 103 33 STOCKHOLM

telefax no +.46.8.216813

The Minister for Church Affairs
c/o Civil Department
S - 103 33 STOCKHOLM

telefax no +.46.8.7231193

We would very much appreciate if you could send a copy of your letter(s) to our office in Groningen, to give us an insight in the effectiveness of the campaign, and to inform the Sisters. If you would like to send letters or messages of encouragement to the Sisters themselves in these difficult times, this is their address:

Helgeandssystrarna
Alsike Kloster
S - 741 93 KNIVSTRA
Sweden

Many thanks for your attention, and best regards,
INLIA Foundation



John W R van Tilborg
Director