

**Zutphen, Walburgiskerk
Kerstmorgen 2018**

Fijn om hier weer samen te zijn
met zo veel mensen
echt een herberg waar iedereen welkom is
hoe jong of oud je ook bent
wat je hoogte van je status of bankrekening ook is
wat je ook gelooft of betwijfelt.
We zijn hier samen rondom een kwetsbaar kind
een kind van God.
Hij houdt ons een spiegel voor,
hij pakt onze handen,
hij stuurt onze ogen en oren
naar de kwetsbaren die hij onze naasten noemt.

Daarom hebben we vanmorgen een stoel vrij gelaten,
hier in ons midden
met een knuffel daarop,
omdat we ons verbonden weten
met kinderen in ons land
voor wie geen plaats is.
Die slachtoffer zijn van regels
en angst voor precedënten.

Een lege stoel voor de kinderen
van het gezin dat al ruim twee maanden kerkasiel krijgt in Den Haag
en in hen al die kinderen
die al jaren in ons land zijn.
Zij hebben er niet om gevraagd
en wij leven met hen mee
juist deze kerstmorgen.