

Protestantse Gemeente Oldelamer-Oldetrijne

Stoelenproject 16 december 2018

Wat jullie hier zien, zijn 5 lege stoelen. Schopstoelen.

In de Protestantse Kerken/Raad van Kerken is het idee ontstaan om daarmee aandacht voor de “illegale kinderen” in onze samenleving, ze zichtbaar te maken. Illegale kinderen zijn kinderen, die 5 jaar in ons land gewoond hebben met hun ouders, die op vlucht geslagen zijn en in ons land een veilig thuis zoeken. Na 5 jaar mogen ze blijven. De overstap naar het land van herkomst is dan te groot. Dat hebben wij zo geregeld in onze wetten en regels. Het Kinderpardon.

Maar wat als het langer dan 5 jaar duurt voordat er een beslissing genomen is? Als je na 9 jaar nog iedere dag opgehaald kunt worden door de Vreemdelingenpolitie en op het vliegtuig gezet wordt naar het land van herkomst, een vreemd land waar je ouders bang zijn?

Je was 3 toen je meegenomen werd op de vlucht, je bent nu 12. Je hebt de Citotoets gedaan, je gaat naar het vwo. Maar voor hoelang? Je was 7 toen je kwam. Je wilt naar de PABO, onderwijzer worden. Wie betaalt de reiskosten naar Zwolle? Je zit in het wielrennersteam. Wil de coach nog wel in je investeren als je op de schopstoel zit? Heeft het allemaal wel zin?

De kerken binnen het netwerk van INLIA met alle kerken in Nederland willen zichtbaar maken: 5 schopstoelen voor de drie kinderen die nu in Den Haag in het Kerkasiel zitten en hun lotgenoten.

Laten we deze kaars voor hen aansteken.

En voor onze regering: dat zij met het licht van het Kerstkind de weg naar rechtvaardigheid zullen vinden.

Dat aan kinderen hun dromen niet mogen worden ontnomen.

