

Open brief aan alle kerken in ons land,

Doe de kerken open. Het kan. Veel is er de afgelopen jaren gesproken over het al dan niet relevant zijn van de kerk. Leegloop was vaak één van de thema's.

Op dit moment staan er mensen buiten de hekken van Ter Apel. Als kerk hebben we de ruimte. Het wordt u in de schoot geworpen. Laat de kerken volstromen.

Wereldwijd slaan er mensen op de vlucht. Voor geweld, honger, armoede of andere crises. Velen vinden hun heenkomen in West-Europa. Om vervolgens bij aankomst vermorzeld te worden in de raderen van een onwillig politiek bestel.

Goedwillende ambtenaren die niet in staat zijn om haperend regeringsbeleid om te zetten in uitvoerbaar en daadkrachtig handelen. Niet omdat ze niet willen maar omdat, al dan niet bewust opgezette, verdragingsystemen mensen in de kou laten staan.

De afgelopen maand zijn we meerdere keren in Ter Apel geweest. Betrokken individuele overheids werkers aangetroffen en gesproken. Ook zij stralen van alle kanten uit dat ze het failliet van dit proces niet kunnen keren.

Met mensen op natte grasveldjes uren in de regen als gevolg. Op zijn best worden deze mensen dagelijks opgehaald, van nachtlogies voorzien en de volgende dag weer voor de poorten gedropt.

Wij willen geloven dat de overheid haar zaakjes wel op orde krijgt. Dat hoeven wij niet voor hen te doen. Een land dat één van de grootste zeehavens ter wereld draaiende houdt, hoeft je logistiek niets te leren.

Waar onze overheid medemensen inhumain behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt.

Gooi die deuren open. Schroef desnoods de kerkbanken eruit, plaats wandjes en douches en je bent er. In de strijd tegen de leegloop hebben al veel kerken geïnvesteerd in allerlei voorzieningen zoals keukens, speelzaaltjes en andere diverse kleinere ruimtes.

Heet mensen welkom, geef ze te eten, te drinken en een droog bed om op te slapen. Behandel ze zoals u behandeld zou willen worden. Dat is wat je doet als kerk. En het is genoeg. Er zijn andere instanties die later ingevlogen kunnen worden voor verdere hulpverlening. U als kerk hoeft alleen te herbergen. Dat is wat Jezus vraagt.

Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?

Prop geen kerken vol, draag wat je dragen kunt. Het heeft geen zin om andere, op vrijwilligers draaiende, organisaties leeg te trekken om deze opvang te realiseren. Laat vluchtelingen zelf doen wat ze kunnen.

Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in de kou. Vervolgens geeft dit onze overheid de nodige ruimte om hun zaken op orde te krijgen.

Misschien duurt dat wat langer dan beloofd. Dat geeft u de tijd om nog wat meer warmte en liefde uit te delen. Laat onze kerken volstromen.

Arjan van Essen, voorzitter college van diakenen.

Nelleke de Jong, diaconaal consulent en predikant in opleiding.

De ondertekenaars gaven de afgelopen maand leiding aan noodopvang van vijftig mensen door de Goudse diaconie.